



ΤΑ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΙΚΑ

Τριμηνιαίο Περιοδικό Έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και απανταχού Κανδυλιώτων Αρκαδίας "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" - ΚΩΔΙΚΟΣ: 44310 ΕΤΟΣ 14ο Αριθ. Φύλλου 52 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006



http://www.kandyliotika.gr
e-mail: kandyliotika@yahoo.co.uk
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ - 104 37

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΩΝ

Για ένα χωριό μεριά, όποιες είναι η Κανδύλια, ελαζίστια πράγματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζεται να μένει ανιξιοποίητο και άγνωστο ό,τι δυμορφο και αξιόλογο διαθέτει. Σε αυτήθετη με τα γύρω χωριά του Δημού τα οποία αναβαθμίζονται λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στην ορεινή Αρκαδία.

- Η γραμμοφορική της θέση και οι σημειωνές πιναρθήκες που επικρατούν εντείνουν την απομόνωσή της και αποδίζουν την πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη. Φτιάνε σήμερα και πολλές υποκαταγγεκές αδηναρμάτικες που συσπειρούτηκαν τα τελευταία χρόνια. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η κακυτοφυΐα, η αδυναμία παρέμβασης και συνεννοήσης, οι αποτυχημένες εκλογικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των νέων «Καποδιστρίων», που διατυπώθηκαν ενοούσεν την Κανδύλια, η προβολή και προώθηση μικροτιμηρόδυτων, δημιουργητών ήνα κλίμα παραιτήσης, απογοήτευσης και εποιτηρέψεως.

- Το πιο αποκαρδιωτικό, έχασε τα τιδιώτερα χαρακτηριστικά που είχε: Την κοινωνικότητα, τη φιλοξενία, το χιούμορ, τις αναφορές στην μεταρρυθμίστικη ιστορία, την αγάπη των ανθρώπων για το χωριό και την πράσσο του. Κάποιες απόπειρες να κατασκαματούν ξενώνας ή η πρωτοβουλία κάποιων νέων ανθρώπων να λατουργήσουν σύλλογος μορφωτικής κίνησης έφειναν έσθλος.

- Το φατνύνο αντάμωμα των Κανδυλιώτων πιστεύω, πάρα

στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν και αντίτυπα του βιβλίου που εκδόθηκαν και έχει συγκεντρωμένο το υλικό από τα τελευταία τεύχη της εφημερίδας «Τραγούδι και μορφές του Καντυλαϊκού χώρου» του Βασίλη Μερκούρη (Παναγάρα) μαζί με κάποιο επιπλέον υλικό που προστέθηκε για τις ανάγκες και την καλύτερη παρουσίαση του βιβλίου.

Μία επιστημονική δουλειά με λογοτεχνική αξία γραμμένη με Κανδυλιώτικο ύφος, κέφι και βιωματική ενασθησία.

Το βιβλίο θα συνοδεύεται και από CD με τραγούδια από Κανδυλιώτους τραγουδιστές που επέλεξε και οργάνωσε από το σημαντικό του αρχείο ο Β. Μερκούρης.

(Συνέκεια στη σελ. 2)

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Ποσειδωνιάται

Τήν γλώσσα τήν ήλληνική οι Ποσειδωνιάται* δέχονται τόσους αιδονες ίμικατευμένοι με Τυρρηνούς και Αιτίνους κι άλλους ξένους. Τό μόνο ποι τοις ίμιες προγονική ήταν μιά ήλληνική γηρτή, μέ τελετές ώραιες, μέ λίρες και μέ αιδούσ, μέ άγνας και στεφάνους. Κι είγαν συνήθειο πρός το τέλος τής γιορτῆς τά πιλατί τους έθιμα νύ διηγούνται και τά ήλληνικά όνδημα νύ ξαναλένε, πού μόλις πιά τά καταλάμβαναν άλιγοι. Και πάντα μελαγχολικά, τελείων' ή γηρτή τους. Γιατί θυμούνταν πού κι αιτοί ήσαν "Έλληνες - Ίταλιώται" ήναν καιρό κι αύτοί κι τώρα πώς έξεπεσαν, πώς έγιναν, νά ζουν και νά άμιλούν βαρβαρικά βγαλμένοι* - ω' συμφορά! - άπ' τών ήλληνισμό.

Κων. Π. Καβάφης

* Ποσειδωνιάται: Οι "Έλληνες άποικοι τής Ποσειδωνίας στην Ίταλια.
** Ίταλιώται: Οι "Έλληνες άποικοι τής Κάτω Ίταλίας.

* Βγαλμένοι όπ' τών ήλληνισμού: άφελληνισμένοι.

Από τη Γενική Συνέλευση της 28-5-2006

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Την 28-5-06 πραγματοποιήθηκε η επόμενη Συνέλευση του Συλλόγου μας, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου και ο Ταμίας ανέγνωσαν ο πρώτος την έκθεση πεπραγμένων και ο δεύτερος τον επόμενο οικονομικό απολογισμό που εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση και έχουν ως εξής:

Α' ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Οι στόχοι είναι γνωστοί από τις δημοσιεύσεις στην εφημερίδα μας «Τα Κανδυλιώτικα» γι' αυτό θα αναφερθώ περιληπτικά.

Σαν πρώτο στόχο βάλλαμε την συνέχιση της εργασίας των «Κανδυλιώτικων» προς την επιτερία του προηγούμενου και με την ευαισθησία του ανωτέρω σκεπτικού αποφάσισε να οργανώσει το δεκαπενταύγουστο στο σχολείο, έκθεση φωτογραφίας με σκοπό να προβάλει τα αξιοθέατα, τις ομορφιές και τα ιστορικά μνημεία της Κανδύλας. Οι φωτογραφίες θα προβάλλονται και σε οθόνη τηλεοράσεως από DVD, με εικόνα και μουσική επένδυση, επεξεργασμένο από τον Ευάγγελο Παντολέων.

Τον Αύγουστο του 2005 στο χωριό μας ο Σύλλογος πραγματοποίησε μια συγκρότημα στην κ. Θεοδοσίας Στίγκα με επιτυχία στην πλατεία του χωριού μας.

στην Αρχαία Ολυμπία δωρεάν με πούλμαν. Η εκδρομή σημειώθηκε μεγάλη επιτυχία.

Την 19-8-05 έλαβε μέρος στην μουσική βραδιά με απαγγελίες ποιημάτων Νίκου Γκάτσου για την πανσέλινο που οργάνωσε ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών κας Γεώργιος Καλπακώτης.

Την 21-8-05 με την άφωνη της Νομαρχίας Αρκαδίας πραγματοποίησε μια συγκρότημα στην κ. Θεοδοσίας Στίγκα με επιτυχία στην πλατεία του χωριού μας.

Την 22-1-06 έγινε η γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη γραφεία του Σύλλογου με πλούσιο μπουφέ και πολλή συζήτηση θεμάτων αφορώντων το χωριό μας.

Την 24-2-06 έγινε με επιτυχία ο επίσιος χορός μας στο κέντρο «Εννέα Όγδοα». Οι σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την 12-8-05 πραγματοποιήθηκε εκδρομή ημερήσια

Την 25-3-06 είμαστε παρόντες

στο χωριό οπις εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την Επέτειο του '21.

Πάντα ενδιαφερόμαστε και είμαστε διπλά σε θέματα που αφορούν την πρόσδιο του χωριού μας.

Κρατίσαμε το Σύλλογο μακριά από αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις.

(Συνέκεια στη σελ. 9)

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ

ΔΙΑΙΘΑΣΤΕ:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

για τον ΙΩΑΝΝΗ

ΑΘΑΝ. ΑΓΡΙΟΣΤΑΘ

τον Κανδύλιο που το 1912 οδήγησε στο Μπιζάνι τους Έλληνες του Σικάγου και της Φιλαδέλφειας, ως Διοικητής του Εθελοντικού Λόχου τους.

Ακόμη γνωριμία με το μαγικό κόσμο του ΜΠΡΙΤΖ

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

I. Περιληπτικός απολογισμός του έργου

Η Επιτροπή Εξωραϊσμού του Νεκροταφείου του Χωριού μας ανακοινώνει ότι η μόνη προσφορά, ανερχομένη σε 30 Ευρώ, για τα έργα στον χώρο αυτόν έγινε τελευταίως από την κυρία Σμαραγδή Κανδαλέπα εις μνήμη του συζύγου της Αθανασίου. Την ευχαριστούμε θερμάς. Με την ευκαιρία αυτή η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να κάνει ένα περιληπτικό απολογισμό για το έργο αυτό. Είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι του 1991 συντάχθηκε από τον Σύλλογο των Απανταχού Κανδυλιώτων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου του Νεκροταφείου και με βάση αυτό μελέτη των έργων που έπρεπε να εκτελεσθούν για να πάρει το Νεκροταφείο μια όγη άξια του σεβασμού για τους νεκρούς Κανδυλιώτες. Έκτοτε με τις προσφορές των απανταχού Κανδυλιώτων και σε εφαρμογή της μελέτης εκτελέσθηκαν αρκετά έργα (Επέκταση της πλατείας μπροστά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, χάραξη νέων τάφων και οριοθέτηση αυτών ως προς τις διαστάσεις, κατασκευή και τιμεντόστρωση διαδρόμων κ.λ.π.), πλην όμως οι προσφορές δεν επήρκεσαν για την ολοκλήρωση του έργου, η εκτέλεση του οποίου διακόπηκε από τον Αύγουστο του 2002. Έκτοτε οι προσφορές είναι πεντηρές και το συγκεντρωθέν ποσόν από τον 2002 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 2.682,95 Ευρώ ποσόν ανεπαρκές για να περατωθεί το όλο έργο. (Απομένει η εκτέλεση ορισμένων χωματουργικών εργασιών, η τιμεντόστρωση δια-

δρόμων και λοιπά μικροέργα). Εδώ τονίζεται ότι οι ποροί για το έργο από είναι μόνον οι προσφορές των Κα

«Τά Κανδυλιότικα»

Απάντηση στον κ. Χρυσόστομο Κριμπά

Αναδημοσιεύουμε απάντηση του κ. Αναστ. Κ. Οικονομοπούλου στον κ. Χρυσ. Κριμπά για το ποίημα του τελευταίου «Πανάρχαιος Ορχομενός Περιλαμπρος και Φωτεινός».

Και το ποίημα και η απάντηση είχαν πρωτοδημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ». Το ποίημα αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας στο προηγούμενο φύλλο.

«Στον κ. Χρυσ. Κριμπά του Αναστ. Οικονομοπούλου Αντίγου ε.α. Πολ. Μην.

Διαβάζοντας την εφημερίδα μας «ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» στο φύλλο μηνός Δεκεμβρίου 2005, ενέργητα προ μιας ευχάριστης έκπληξης: Ένα ποίημα με θέμα «Πανάρχαιος Ορχομενός Περιλαμπρος και Φωτεινός» του κ. Χρυσ. Κριμπά αφειρούμενό στον Αρκαδικό Ορχομενό. Το εδιάβασα πολλές φορές και η εντύπωση που απεκόμισα είναι ότι ο ποιητής είναι δάτρης του αρχαίου Ορχομενού Αρκαδίας, του αρχαίου αυτού χώρου που κωριδεκτικά έχει περιφρονηθεί από την ιστορία και, κυρίως, από την πολιτεία και τους τοπικούς παράγοντες που ουδεμία έλαβαν μέριμνα για την αξιοποίηση του. Οι υγείες δυνάμεις, αποτελούμενες κυρίως από μεμονωμένα άτομα, τα οποία απλώς με την υπερβολική τους αγάπη για την ιστορία του τόπου μας, υφάνουν φωνή σπουδεύσης και διομαρτυρίας, προσπάθωντας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των πράγματων, οι οποίες περιφρονικά έχουν λάβει τον τίτλο του «Άδιαφόρου Θεατή! Ή μεγαλύτερη όμως έκπληξη από το ποίημα αυτό είναι ότι ο κ. Χρυσ. Κριμπάς, τον οποίο ούτε γνωρίζω, ούτε ποτέ έχω συναντήσει, μου το καρίζει οποκαλώντας με «Ορχομενών ορχοντόπουλο». Προφανώς ο κ. Χρυσ. Κριμπάς εξετίμησε ιδιαίτερα μια «μικροτελέτη» που έχω κάνει για τον Αρκαδικό Ορχομενό, που οποία έχει δημοφεύει στην εφημερίδα «ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» στο φύλλο 137 μηνός Νοεμβρίου 2005. Εκτριώ ιδιαίτερα την κειρονομία αυτή του κ. Κριμπά και τον ευχαριστώ για την αφίέρωση αυτού του ποιήματός του σε μένα! Έτοις δείχνει πόσο φανατικός οπαδός είναι της ιστορίας του τόπου μας που, δυστυχώς, λίγο-πολύ έχει περιφρονηθεί από την επίσημη πολιτεία. Τέτοιες φωνές πρέπει πάντα να προβάλλονται για πολιτιστική και πολιτισμική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της ιδιαιτέρως μας Πετρίδας Ο κ. Χρυσ. Κριμπάς αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Προσωπικά τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε να του αφιέρωσε το υπέροχο αυτό ποίημα.»

**Μίκης Θεοδωράκης,
Μουσικοσυνθέτης**

«Θυμηθείτε πόσοι αγώνες
έγιναν και πόσο αίμα χύθηκε
για να μη χαθεί η ρίζα που
μάς συνδέει με την ιστορία μας.
Για να διατηρήσουμε την
ελληνική γλώσσα. Θα υπάρχουν
άραγε, όλα αυτά στο μέλλον;»

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 45 ΧΡΟΝΙΑ

Αναδημοσιεύουμε σατιρικούς στίχους του Ασπράκη Γιαλαρά, οπως δημοσιεύτηκαν στην «ΑΥΓΗ» της 17 Ιουνίου του 1961. Οι παλαιότεροι θυμούνται το πνεύμα της εποχής.

Στα «ΝΕΑ» ο Φωκ. Δημητριάδης σκιτάρει τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο με ένα τόμο ποιημάτων - συνέτων ανά κείμα, ο Δημ. Ψαθάς κάνει κριτική, το Μον Παρνές έχει τελειώσει σε μέσω φημών για κάποια σκάνδαλα, και φυσικά οι αγρότες, όπως πάντα, σε απόγνω-

ση στέλνουν αντιπροσωπεία στον «Κώστα» (Κων. Καραμανλή)...

Οι στίχοι δημοσιεύονται και για ένα άλλο λόγο.

Για να συγκρίνουμε το πήδος και την αίσθηση του κιούμορ αυτών που έγραφαν τότε με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε σήμερα.

ΟΥΚ ΕΠ ΑΡΤΩ

Των αγροτών κατέφθασε προχθές επιτροπή στον Κώστα το «αγροτόπαιδο», τον πόνο της να πει.

Μα τον Κώστας που γεννήθηκε, ως είπε, σε χωριό, πνάχθηκε σαν άκουσε γι' αγρότες σα θεριό.

Τι να με κάνουν; φώναξε. Κι εγώ να τα ιους κάνω;
Ας πάνε, να μιλήσουν, στον μπάρμπα μου τον Πάνο.

Κι ο Πάνος Κανελλόπουλος, στο «Μον Παρνές» εσθίων στους τρεις αγρότες μάνυσε: «Ελάτε εις τον θείον».

Κι αφού οι αγρότες πάγανε, τους είπε νετα-σκέτα:
Αφήστε τον τον σίτον σας κι ακούστε δύο σονέτα,

για να πεισθείτε όλοι σας που δυσπραγείτε... τάκα πως... ουκ επ άρτω ζήσεται ο άνθρωπος μονάκα.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
(Ασπράκης Γιαλαράς)

ΤΑ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΙΚΑ

Εκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Κανδυλιωτών

“Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

κωδικός: 4431

Γραφεία:
Κεραμεικού 23 Τ.Κ. 10437

1ος όροφος

ΤΗΛ.-FAX: 5240271

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εσωτερικού 9 ΕΥΡΩ

Εξωτερικού Αμερικής δολ. 25

Αυστραλίας δολ. 45

Καναδά δολ. 40

Αφρικής ραντ. 250

Για τους κατοίκους του χωριού οι συνδρομές είναι προαιρετικές.

Για τα μέλη του Συλλόγου συνδρομή Συλλόγου και εφιλμερίδας μαζί, 6 ΕΥΡΩ

Εκδότης - Υπεύθυνος

σύμφωνα με το νόμο

Παναγιώτης Χ. Ευσταθίου

Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου

Τηλ.: 210 6451380

Ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις πρωτοποριακές απόψεις των συνταχτών και ουδεμία ευθύνη φέρει το Δ.Σ. του συλλόγου

**ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΣΗ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (I)

Πολυπόθητη Ειρήνη στις καρδιές μας χαραγμένη είσιται του κόσμου η ελπίδα η χαρά στην οικουμένη.

Κάθε άνθρωπος στον κόσμο με λαχτάρα σε προσμένει μα αργείς πολύ ναρθείς είναι τόσο κουρασμένη; ή από ανθρώπων λάθη είς το αίμα βουτηγμένη;

Πολυπόθητη Ειρήνη τάχυνε τα βήματά σου, σιγά σιγά μην περπατάς βηματάκια σα χελώνα, πλήθυνε η ανομία, κυβερνάει η αδικία, σίμαστε σ' αρμαγεδώνα!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (II)

Πάλι έκανες προσπάθεια να πετάξεις στα ψηλά για να λείψῃ η δυστυχία απ' του κόσμου τα παιδιά.

Μα πάλι οι άνθρωποι με βία σου τσακίσαν τα φτερά, στα φτερά σου τα σπασμένα πρόστεσαν κι άλλες πληγές. Κι αν πατάνε επί πτωμάτων και αν χάνονται ψυχές, δεν τους συγκινεί το αίμα οι ανθρώπινες κραυγές!!

Ειρήνη όνομα γλυκό πάρε ξανά κουράγιο, σφίξε πάλι την καρδιά σου δυνάμωσε τη θέλησή σου, κάνε πάλι μια προσπάθεια για τ' ανθρώπου το καλό.

Χρυσάφιο Αλ. Βαρδουνιώτη -
Καστούμη SYDNEY AUSTRALIA

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Έλαθα από το ταχυδρομείο «Τα νέα του ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ». Ήταν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη.

Οφειλώ να ομοιογήσω ότι πρόκειται για μια έκδοση που θα την ζήλευαν και επαγγελματίες.

Με οωστή δομημένη την ύπο, με πλούσιο, και σε μερικές περιπτώσεις οπάνιο, φωτογραφικό υπικό, με θέματα πολλά και ενδιαφέροντα, μια προσπάθεια αξιέπαινη.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης.

Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι...

(Για τη Συντακτική επιτροπή των «Κανδυλιώτικων»).

Σταύρος Λαγός

MIA EΥΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006

Η αυλή του Δημοτικού σχολείου Κανδύλας γεγράπτη παιδιά. Η τελεταία μέρα του σχολικού έτους έβαθσε.

Και ποιος δεν θα θέλει να βρισκόταν την πρέμη αυτή εκεί, κεριώς δε, αν είχε την τύχη να έχει φοτόσει σε αυτό το σχολείο.

Ο Φάνης Δεληγιάννης Ρεθύμνης εκεί την πρέμη αυτή και Ηλένιντος για φέρει στο μαθό του θύμπαις παλιές, έκανε μια συγγενική καρονούμα στον μαθητής και τους δασκάλους.

Προσέφερε σε όλους ένα βιβλίο με τίτ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ

Ο ΚΑΝΔΥΛΑΙΟΣ ΠΟΥ ΤΟ 1912 ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΛΟΧΟΥ ΤΟΥΣ ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΤΡΙΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Του Δημήτρη Λαζαρίδη

Επέντε χρόνια πριν από την έναρξη της Μακεδονικής Επανάστασης, ο ίδιος ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα. Έπειτα από την έναρξη της επανάστασης, ο ίδιος ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα.

Επειδή ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα, ο ίδιος ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα.

Μετά την έναρξη της επανάστασης στην Ελλάδα, ο ίδιος ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα. Έπειτα από την έναρξη της επανάστασης στην Ελλάδα, ο ίδιος ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα.

Επειδή ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα, ο ίδιος ήταν μέρος της επανάστασης στην Ελλάδα.



Ο κ. Ιωάννης Αγριοστάθης, τηρ γενεθνινή περίοδον τού 1912-1913, δια την έμμετρο ό σπουτός μιας εις την Ηλείαν.

(Από την εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» του Σικάγου)

σημός κατέχει τους πάντες. Ελεύθεροι και αιλύτρωτοι Έλληνες εμφανίστηκαν ενθουμένοι στην κοινή εθνική προσπάθεια. Η εμπιστοσύνη δόλων στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο πόθος της «ρεβάντ» για τον αυτοχή πόλεμο του 1897 και οι κατάλληλες ενέργειες των ανά τον κόσμο προδένων μας ξεσήκωσαν και τους ξενιτεμένους Έλληνες εφέδρους οι οποίοι, εγκαταλείποντας τις εργασίες τους, επέστρεφαν στην Ελλάδα να καταταγούν, μαζί με άλλους εθελοντές, Έλληνες και ξένους (λεγεώνες Ερυθροχιτώνων, Γαριβαλδηνών), για την εκπλήρωση του ιερού σκοπού.

Οι αμερικανικές εφημερίδες του Σικάγου έγραφαν τότε ότι «οι Έλληνες πωλούν τά έστιατόρια, τά όπωροπολεῖα των, τά στιλβωτήριά των, όπως άναγρήσουν εις Έλλαδα».

Αλλά και η οικονομική συνεισφορά (έρανοι, καταθέσεις στο πολεμικό ταμείο κ.λπ.) απ' όλες τις κοινωνικές τάξεις του Ελληνισμού ήταν μεγάλη. Αναφέρουμε μόνο τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Πρώτη εισφορά υπέρ του πολεμικού ταμείου ήταν 5.000 δρ., σταλμένη από τους Έλληνες του «Δουρβάν» (Durban) της Νοτίου Αφρικής. Ο Βασίλειος Κοντοβαζανίτης από την Τοπόριστα Γορτυνίας προσέφερε ένα άλογο. Οι Έλληνες της Αιγύπτου έστειλαν ένα κινητό νοσοκομείο, αποτελούμενο από 150 κρεβάτια, 2 πλήρη χειρουργεία, εργαλεία, φάρμακα κ.λπ., 12 γιατρούς, 1 φαρμακοποιό, 10 αδερφές νοσοκόμους και λοιπό προσωπικό - σύνολο 45 άτομα. Επί κεφαλής ήταν αρχιάτρος και χειρουργός, την δε Επιτροπή αποτελούσαν οι γιατροί του Ελληνικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρειας. Το Νοσοκομείο αυτό αναχώρησε από την Αθήνα (14 Οκτωβρίου 1912) και βρέθηκε σε διάφορα σημεία του μετώπου (Ελασσόνα, Σαραντάπορο, Σέρβια, Κοζάνη, Βέροια) και στις 7 Δεκεμβρίου 1912 έφτασε στην Πρέβεζα όπου νοσηλεύτηκαν εκεί 600 τραυματίες.

Με τέτοια ομοψυχία και προσφορά ολόκληρου του Έλληνισμού έγιναν οι απελευθερωτικοί Βαλκανικοί πόλεμοι, που είχαν

Ο γιος του Αισθόπουλου Δημήτρης, ο επονομαζόμενος «Πούγγας» («γιατί οι πατέρες του μεγάλο διάρκειαν ήταν μάνα του τού πάλι την πατέρα του», «πουτζί» που τού τον έβαζε στη δάχτυλο), ήταν προστάτης του Ιωάννη.

Και ο γιος του Αισθόπουλου Δημήτρης Χαράλαμπος (που τον ονόμασε στη Μικρά Αστιά «Σάκιος», ψροφανώς από τις τούρκικες γλώσσες = ευφύτια και τούρκικη έξυπνος, εύστροφος) επιτέλειο του Βαγγέλη Αγριοστάθη πέθανες κι άλλες από την πληροφορίες, είχε τον θανάτον δεύτερο θείο.

Ο Ιωάννης, λοιπόν, ζωντανεύει από τα 2.02 μ. τριάρχη μεταξύ τις βασικές σπουδές του στην Τρίπολη, κατετάγη στον Φρεγκούνικο Στρατό ως υπαξιωματίκος. Πόσον καιρό ήρθεν και ποια μεταβολές είχε, διατήγει όμως μπορέσαμε να βρούμε. Το δε Τμήμα της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων του Ε.Π.Ε.Σ. από οποίο απευθυνθήκαμε, μιας από την 10-12-03, με έγγραφο του, «αρνητικό», ζάλησε την στροφής των Μητρούν.

Εφέντημα, σκεπάζει μεταξύ των Στρατιωτικών στην πατέρα του, και επιλέγει την προστήρα της Ηρακλείου. Στρατιωτικός στην πατέρα του, διάτησε πάντα την προστήρα της Ηρακλείου. Εφέντημα, σκεπάζει μεταξύ των Στρατιωτικών στην πατέρα του, και επιλέγει την προστήρα της Ηρακλείου. Εφέντημα, σκεπάζει μεταξύ των Στρατιωτικών στην πατέρα του, διάτησε πάντα την προστήρα της Ηρακλείου.

Πρωτοστάτης στην ιόρυση του Εθελοντικού Λόχου Σικάγου

Ερμηνεία, ζωπόλυ, ο Ν. Σαλογούλης:

... Ήταν τού νιού της Αγριοστάθης Τριάρχος πεντήθιμος κατό του μηνύ μακεδονικών τού έπου 1908 της πρωτοκλητή του φραγκούρισμας, για τον Αισθόπουλο Σκριβάνου, έκ Ηρακλείου, διάτηρον του Τζέληντς, και κατό την συνεδριάση της αρχής την έπρεπην την Σικάγον, μποτελέσιμη νέα έπιμψιον μόνον, έχοντος προσόντην άλλη ορθοφθικόδην και μηλητικόδην. Η ίδια μέτηρ θεωρήθηκε ίσχυρη τού φιλαρκού δημίου ως καλή και διαφυρμόδημος και έγινετο ίσχυρον μάστιτη Αμερικής έπιμπλησταν εις την οδρέσιν κατούλησθων προσώπων πρός έκδοσιν της Κυβερνητικής μέδαλμας, πρός συντιζίν τού Καταστατικού, επρέσιν καταλλήλων αύθιστης και λοιπούν άπαρσιτήτων πρός συγκρότησιν τού Συλλόγου. Τύ βλέμματα δόλων έπιστραφησαν πρός δύο φιλοπτέριδως νέοις, ού της κοινῆς μορφώστεσις της οδρεύσης την οργάνωση Συνδέσμου Εφήβων.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ

Οι ρίζες της καταγωγής του Γεννήθηκε στην Κανδύλα το 1879 και πέθανε στην Αμερική το 1968. Ήταν γιος του Αθανάσιου Αγριοστάθη, που είχε σταδιοδρομήσει στην Τρίπολη ως δικαστικός κλητήρας, και της Άννας, για την οποία δεν μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία καταγωγής.

Είχε τέσσερες αδερφές κι έναν αδερφό, το Σωφρόνιο, που έμενε στην Τρίπολη, ήταν ταχυδρομός υπάλληλος και εξελιστόμενος, ευτύχησε να γίνει και Διευθυντής του εκεί Ταχυδρομείου. Οι Τριπολίτισσές των κρατούν ακόμη ζωηρά στη μνήμη τους για τον καλό χαρακτήρα του και χάρη στο ακόλουθο δίστιχο, που είχαν σκαρώσει λογοπαίζοντας με το όνομα και το επώνυμό του: «Ο Σωφρόνιος Αγριοστάθης, Άφρων και Ημεροστάθης».

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδια μπροστά).

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδια μπροστά).

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδια μπροστά).

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδια μπροστά).

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδια μπροστά).

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδια μπροστά).

Ο πατέρας του Αθανάσιος - για να ενημερωθούν πλήρεστερα οι συμπατριώτες - ήταν αδερφός του Αποστόλη Αγριοστάθη, του λεγομένου «Σταβαρά» (που ήταν άντρας δυνατός και οι κουτσάλισσαν το Κουτσοπόδι στην Καντύλα ζαλωμένος το σταβάρι - βοϊδάλετρο, ζυγό, ζεύλες και τα βόιδι



Το Σύνταγμα στο οποίο τοποθετήθηκαν

Σε δημοσιεύμα του της 3-3-1950 στην ίδια εφημερίδα, απομιλάμε για το θάνατο του αβέρω του Ανθυπόδουλου Σήμου, μιας πληροφορίας όπου τον Οκτώβριο του 1912, έφεσαν στην Αρτί Άλι οικέ του παρέλαβε ο Σήμος και τους οδήγησε στο Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρήτην, επειδή τον Συνταγματάρχη Λάμπρο Σιναϊνότη, στο οποίο τους είχαν τοποθετήσει και το οποίο είχε στριτοπάθεσα στη Νάντη Ημερούντα. Άλι ακόμη έκαναν τις εξορμήσεις τους προς τη σερή του Μπεζανίου.

Στις 10-1-1913 που σκοτώθηκε ο Σήμος και επώφη στοις πρόποδες της Αίτωραζης κληριστού της τοποθεσίας Κανετού, ήταν μιας τους ικανούς Αγριοστάθη με την οίκη του Αγριοστάθη με την οίκη του Μπεζανίου.

Οι Κανδυλιαίοι που ήρθαν από την Αμερική στον πόλεμο

Μεταξύ των περίπου 40.000 Ελλήνων που ήρθαν από την Αμερική, το 1912 επειδή επιστρατοί είτε ως αθελοντές, ήσαν και Κανδυλιαίοι.

Ο Ειάλγελος Αγριοστάθης μας είπε σύσσι θυμάται από εκάινους που του είχε απαριθμήσει ο πατέρας του Χαράλαμπος. Τους αναφέρουμε με κάθη επιρρολαξη. Είναι οι εξής: Οι τρεις αδελφοί Δαμόκα: Ο Γιάννης (Γιαννίτσας), ο Χρήστος (Χρηστίας) και ο Γεώργιος (Ντιμπάς). Ο Ντιμπάς μάλιστα, καθός πατέρος του Χαράλ. Αγριοστάθης, ήταν και ο σηματοφόρος που είχε στήσει έγια λίγα λεπτά, δύος προμαφέρημα, τη σημαία του Λόρου στο Μπεζανί. Η πληροφορία αυτή όμως κρίνεται αναληρής, αφού ο ίδιος ο Ιωάννης Αγριοστάθης αυμφέρει ως σηματοφόρο καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου τον Αθανάσιο Σούντη. Οι αδελφοί Δαμόκα: Ο Γιάννης (Γιαννίτσας), ο Χρήστος (Χρηστίας) και ο Γεώργιος (Ντιμπάς). Ο Ντιμπάς μάλιστα, καθός πατέρος του Χαράλ. Αγριοστάθης, ήταν και ο σηματοφόρος που είχε στήσει έγια λίγα λεπτά, δύος προμαφέρημα, τη σημαία του Λόρου στο Μπεζανί. Η πληροφορία αυτή όμως κρίνεται αναληρής, αφού ο ίδιος ο Ιωάννης Αγριοστάθης αυμφέρει ως σηματοφόρο καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου τον Αθανάσιο Σούντη.

Λόγω και της πολύτιμης δράσης του, βριτανού του Ιωάννη Αγριοστάθη να φινανσιοποιήσει και να προσφέρει τις απορματικές του, μισή με τη γαννική των και την έκρη των ιδίων τους, και στην ίδια στιγμή να πάρει την πλειονότητα της πληθυσμού της Καναδάς.

Έκδοτης πρερόπογιου και περιοδικού

Είναι το 1908, εξέδοση, μεταξύ των Ιωαννίτων Πανόρμου ή της Αγριοστάθης, της προτελευταίας περιοδικής της Καναδάς, την οποία η οικογένεια Στρούζη, ήταν η πρώτη που προσέβαλε στην Καναδά.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

«Διάσημη προσωπογραφία της Ελληνικής Καναδακανίας»

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον Αργούστο του 1912 περιόδου από την Εθνοτική Λάρι του Ελλήνων Σικάγου, τον οποίο ήταν ο Λιονέλ Στρούζης, το πρώτο προσώπιο των Ιωαννίτων Αγριοστάθης, μέσως της οποίας έγινε η επίλεγη προσωπογραφία.

Τον

